



2013. (bijgewerkt op )

27 december

Op 4 januari as. wordt weer de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden van ToVeNaar. Je bent hartelijk welkom om het glas met ons te heffen. We zullen dan ook de toekomst van ToVeNaar verklappen. Houden we de Hoed, kunnen we blijven optreden in theater Klein Arsenaal, kunnen we nog producties blijven maken. Je hoort het op 4 januari.

16 december

Afgelopen zaterdag was er de Kerstmarkt en het Kerstspel. Veel belangstelling, gezellig druk bij de kramen maar ook tijdens het Kerstspel. Jammer dat het geluid niet naar behoren functioneerde.

7 december

Ja het Sint- en Pietenfeest zit er weer op. Veel bezoeken gedaan, veel gelachen ook, maar vooral genoten van de saamhorigheid.

Met elkaar hebben we het Sinterklaasfeest weer tot een geweldig festijn gemaakt.



Toegegeven één van onze Sinten had er nogal wat moeite mee om op het paard te klimmen.

En één Sint kon zijn op hol geslagen paard maar amper in bedwang houden.

Maar voor de rest liep alles op rolletjes. De kinderen waren blij, van sommige ouders kregen we complimentjes.

Een paar kinderen gaven dit jaar aan dat ze niet meer in de Sint geloofden (maar nadat de Sint ze hiermee confronteerden, geloofden ze opeens wel weer?)

Niets gemerkt van de Zwarte Piet hetze, niets gemerkt dat ouders ineens vonden dat zwarte Piet een ander kleur zou moeten hebben, nee hoor alleen maar lof, vooral over hoe we eruit zagen.

Met elkaar hebben we de 5e december afgesloten met een maaltijd, daarbij gaan we elkaar vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt. Nou dan hoor je nog eens wat zeg! Volgend jaar weer? Zeker weten!

30 november

Zaterdag 14 december is er weer de gezellige kerstmarkt in het centrum van de vesting Naarden, met aan het eind van de dag (start 18.00 uur) de kerstintocht [klik hier](#) voor meer info.



29 november

We zijn nog steeds des Sinterklaas bij ToVeNaar. Er is een Piet van ToVeNaar op de marktkraam van Groenteman Janssen op zaterdag 30 december (vanaf 10.00 uur). Dan gaan we die middag op huisbezoek en ook op zondag 1 december, we doen dan ook nog wat Bedrijfsbezoeken oa. bij de Hocras.

20 november

We zijn inmiddels alweer wat verder. De voorbereidingen voor ons Sinterklaas festijn is in volle gang. De start was op zondag jl. met de intocht van Sinterklaas in Bussum. Dat doen we al zo'n jaar of 10. Ook dit keer weer leuk Sint te paard met **25 ZWARTE PIETEN** om hem heen, allen van ToVeNaar De sint had er kennelijk zin



Sinterklaas en zijn pieten kwamen in Bussum aan op het Raadhuisplein en werden hartelijk welkom geheten door honderden kinderen, kinderkoor, combo muziekschool, Paul Passchier en door de burgemeester Heijman. Sint is echt cool en weet zelfs de High Five!
Foto: Fotomix.nl

in en gaf iedereen een High Five. Het was heel druk, het weer zat mee en alle winkels waren open. Kortom een leuk feest.

We gaan komende weken verder met bezoeken aan de Hocras, Givuadan, Toshiba en diverse andere bedrijven. Maar we vergeten de kinderen niet en doen ook nog eens zo'n 50 huisbezoeken. Dit jaar zitten we vol, maar ls u volgend jaar ook zo'n leuk bezoek wilt met een Sint en twee Pieten klik [dan hier](#).

30 oktober

Omdat we zelf niet kunnen spelen door omstandigheden (zie 2 oktober) kunnen onze donateurs gratis gebruik maken van de voorstellingen van onze zustervereniging het Naardens Podium. Zij spelen op 8 en 9 november: "Van de brug af gezien". Wil je gratis naar deze uitvoering als donateur van ToVeNaar [klik dan](#) hier en reserveer onderaan hun pagina.

29 oktober

Vanavond een legendarische leden vergadering gehad met veel leden van ToVeNaar.

Wat we al schreven op 2 oktober, is door het bestuur uitgewerkt in concrete plannen. We besloten vanavond om te kijken of we kleinschalige producties kunnen gaan opzetten. We proberen het weer wat minder complex te doen en zonder toeters en bellen, meer vanuit de leden zelf, meer vanuit hun creativiteit. Regelgeving is mooi, maar als dat beklempt is dat niet goed. Daarom is er gekozen om te starten met eenakters. De leden kunnen zelf initiatieven nemen om deze op te starten. Daarnaast zullen we alle activiteiten die we leuk vinden continueren, zoals Open Monumentendagen, Vestingstedendagen, opleuken van feestjes, Kerstspelen, Sinterklaas, pretdag enzo. Zo lang we de Hoed nog hebben zullen we die optimaal benutten. Ook zullen we na moeten denken over inkomsten bronnen omdat alle subsidie kranen worden en zijn terug gedraaid.

29 oktober

Kijk even naar deze spot over [ZWARTE PIET](#)

25 oktober

Ook de voorstellingen van onze zustervereniging in Naarden (het Naardens Podium) van 1 en 2 november gaan niet door. Wat een komische voostelling zou moeten worden lijkt wel een drama te worden. Nare familie omstandigheden hebben hen moeten besluiten om de voorstellingen te canselen. Het zit het Naardens toneel niet mee dit jaar!!

25 oktober

Het gaat ook niet zo goed met Zwarte Piet, er zijn onduidelijke mensen die dit puur Nederlandse feest kwaad willen doen. Daar doen wij van ToVeNaar niet aan mee, dus wij houden van zwarte Piet!!



Druk hem af op A4 formaat en hang hem voor je raam.

Idee: Anne-Wil Leijenhorst uit Naarden.

Link naar de foto [klik hier](#).

2 oktober

Het gaat even niet zo goed met ToVeNaar. We zitten erg in ons maag met de starre houding van Paul Fagel Restaurants BV. In de theaterzaal die zij van Jan des Bouvrie huren, geven wij onze toneeluitvoeringen. Dat wordt steeds moeilijker omdat de directie van Fagel Restaurants ons behoorlijk dwarsboomt. De geplande uitvoeringen in november dreigen niet door te gaan omdat er een conflict is over een energie nota.

Onze eigen productie die gepland stond voor oktober **gaat niet** door omdat een van de spelers op een laat moment heeft moeten afhaken. Onze clubruimte heeft een huurcontract met de Rijks Gebouwen Dienst en dat loopt eind van dit jaar af,

tevens wil het Rijk af van zijn monumenten, dus we zien het erg somber in dat we nog lang in onze Hoed kunnen blijven.

Diverse bestuurstaken zijn of komen binnenkort vacant en daar is vooralsnog geen invulling aan te geven. Kortom we zitten in een spagaat. We proberen daar weer langzaam uit te komen. Maar voor nu even geen activiteiten (op Sinterklaas na).

5 juli

Ja hoor donderdag 11 juli beginnen we met de eerste leesrepetitie. De titel van het stuk houden we nog even geheim. Maar het begin is er, kijken of iedereen komt want er doen aardig wat mensen mee.

200 jaar bevrijding van de Fransen bezetters.

De plannen voor de groots op te zetten herdenking van 200 jaar bevrijding Naarden dreigen om financiële redenen niet door te gaan. De raad van Naarden wil of kan geen geld beschikbaar stellen om deze historische gebeurtenis te financieren. Er zouden honderden "soldaten" gelegerd worden rondom de Vesting om na te spelen hoe het 200 jaar geleden ging. We wachten het nog even af,



misschien komt er toch nog een oplossing??

2 juli

Nu is er echt niemand meer die iets doet aan toneel, alhoewel. Misschien komen de nieuwe spelers van het oktoberstuk volgende week bij elkaar om de eerste stappen te zetten?

Volg het allemaal via nieuws, want de webmaster is weer terug van zijn Griekenland reis!

29 mei

Hoe gezellig zou het zijn als we een beetje zon kregen. Even lekker onthaasten en met vakantie gaan? ToVeNaar hoop erop. We zijn er even niet, maar je hoort na de vakanties weer volop van ons. Dan gaan we weer Open Monumentendag vieren en de gezellige dag van ToVeNaar niet te vergeten, dan de repetities voor het nieuwe stuk in november. Kortom ToVeNaar slaat zich door de regen heen, het wordt vast zomer!! Fijne vakantie als je die hebt en anders tot eind augustus.

6 mei

Deze week kregen we het bericht dat Elly Bakker (de vrouw van de oprichter van ToVeNaar Gerard Bakker) is overleden. Elly werd maar liefst 97 jaar. Elly heeft tot een paar jaar geleden, nog alle voorstellingen van ToVeNaar bezocht, ze was een vrolijk en bewogen mens. Voor hen die naar de begrafenis willen is [hier de kaart](#).

23 april

Ook het Naardens podium heeft haar uitvoeringen gehad, veel complimenten gehoord. Maar nu het theater Klein Arsenaal leeghalen en alles weer opbergen in de hoed. Dan begint de zomerslaap. Eerst is er het Foto Festival in onze ruimtes en daarna (juli en augustus) de vakanties. Dus voorlopig is er niet al te veel activiteit bij ToVeNaar, we gaan effe lekker onthaasten! Mochten er in de tussentijd belangrijke zaken zijn die we je willen laten weten, kijk daarom zo nu en dan even bij nieuws!

12 april



De foto's van Hartblok zijn klaar. Ze zijn erg mooi.

Leden kunnen ze inzien via het [foto album](#) van ToVeNaar. Niet leden moeten het doen met een viertal foto's in het [archief](#).

9 april



Ja daar zitten we dan op de bank, wat moeten we nu doen, nu we niet meer te hoeven repeteren. Je kunt nakwijlen over de voorstellingen van het afgelopen weekend. Beter is om je op te geven om mee te doen met de volgende voorstelling (op 25 en 26 oktober). En ben je geen lid van ToVeNaar en wil je best meedoen, reageer dan even! [Klik hier](#)

5 en 6 april



Twee waanzinnig leuke uitvoeringen. Vrijdag een volle zaal en zaterdag nagenoeg. Op de vrijdag was ook de schrijver van dit stuk aanwezig (Jos Ahlers), leuk dat hij dit deed. Hij complimenteerde onze regisseur Corina Rolandus met het bereikte resultaat. De zaal reageerde enthousiast en er werd veel gelachen. Een leuk avondje uit dus.

4 april

Alles staat er hoor in theater Klein Arsenaal. De decors, het licht, de grimetafel, het geluid. De generale is vanavond, die mag gerust belabberd gaan. Maar vrijdag en zaterdagavond gaan ze knallen, de cast van Hartblok. Kom gezellig kijken [klik hier](#).

30 maart



Ze worden al een beetje zenuwachtig hoor, de cast van Hartblok.

Volgende week vrijdag en zaterdag spelen ze. Er was een leuke vooraankondiging te lezen in de Gooi en Eemlander [klik hier](#), plus een prachtige foto gemaakt door Feenstra fotografie Almere.

21 maart

Vandaag gehoord dat we woensdag 3 april kunnen gaan opbouwen in theater Klein Arsenaal.

Nog maar 4 repetities en dan is het zover, dan kunnen we allemaal naar Hartblok gaan kijken.

[Reserveren](#) hoor!

7 maart



Nog ruim drie weken en dan spelen we alweer, op 5 en 6 april in theater Klein Arsenal. De titel van deze komedie is Hartblok. Lees er [hier](#) alles over en bestel van te voren je kaartje!

24 februari

Deze week vinden diverse gesprekken plaats tussen de Rijks Gebouwen Dienst en ook met Jan des Bouvrie. Het gaat ons als toneelvereniging om te overleven.

23 februari



Heeft het te maken met de recessie? ToVeNaar wordt aan alle kanten tegengewerkt. Problemen met het Theater Klein Arsenal, problemen met onze oefen locatie de Hoed. We willen het niet dramatischer maken dan dat

het is, maar we zouden heel graag een paar koude douches willen uitreiken. Houd daarom deze nieuws rubriek in de gaten, want het gaat spannen! We zijn in gesprek met de gemeente Naarden, met Paul Fagel Arsenal Restaurants en de Rijks Gebouwendienst. Wie krijgt of krijgen die koude douche? Wordt vervolgd.

9 februari



(klik op de foto om te vergroten)

De Carnavals optocht in Naarden had maar liefst 50 wagens, het was spectaculair druk. De grootste optocht van het Gooi en dat wil nogal wat zeggen. De sneeuw liet zijn sporen na.

Het Naardens toneel had weer iets heel speciaals, het thema Dans me(t) rietjes kreeg een eervolle vermelding. Ze zijn daar super blij mee!

7 februari

Dan zijn we al weer druk met de voorbereidingen voor het volgende stuk. Het heet Hartblok. Ook weer een knaller! [Zie hier](#) voor de korte beschrijving. Er wordt gerepeteerd op dinsdag en donderdagavond. Kom een keertje kijken in de Hoed hoe ze dat doen, je bent welkom vanaf 20.00 uur.

30 januari

Het laatste weekend (2 en 3 februari) voor onze zustervereniging Stichting Naardens Podium met hun uitvoeringen Cluedo. Je kunt nog op vrijdag- en zaterdagavond kijken in theater Klein Arsenaal. Kooltjesbuurt 1 in Naarden Vesting. Aanvang beide avonden 20.00 uur. Kaartjes bestellen via reserveren@naardenspodium.nl of aan de kassa aan de zaal.

26 januari



Een paar leden van ToVeNaar gaven gehoor aan Yoga Happines om een gratis Yoga les te volgen. Ik had een heel ander beeld over Yoga, iets van spiritueel of zweverig, maar niets is minder waar. Alle bewegende delen van je lichaam worden onder handen genomen door diverse oefeningen. Je wordt bij je ademhaling bepaald en er gaat een heerlijke rust door je heen als je eindigt met een kopje thee. Werkelijk heel leuk om te doen dat

Yoga.

Florijn Spoelstra geeft Yoga lessen in de Hoed kijk op haar [website](#) voor meer informatie.



25 januari

Leuk dat we het Naarder Nieuws haalden met onze voorstelling en er zelfs een prachtige foto was genomen. Zo zie je maar

weer dat het Naardens toneel in de belangstelling staat.

(klik om te vergroten)

20 januari



Zo ging het toe in "De Nacht der Nachten", de afgelopen vrijdag en zaterdag. Twee geweldige avonden met veel gelach en applaus. Mooi spel van de 5 actrices, die op een hotelkamer in Hollywood, zaten te wachten tot de Oscar uitreiking zou plaatsvinden. Eén van hen, de bekende genomineerde actrice Gayle Davenport stond klaar om naar de uitreiking te gaan, toen de hotel kamerdeur geblokkeerd bleek te zijn.

spel.

Twee heerlijke avonden, wat hebben we genoten van hun

15 januari

Nog maar 3 dagen en dan spelen we "de Nacht der Nachten". Spannend voor de cast en de regisseur. Hans Mantel. Vrijdag sneeuwt het niet dus wat let je? [Klik hier](#) om de korte beschrijving te lezen en om kaarten te bestellen. Leuk hoor een avondje uit voor erg weinig geld en na afloop een gezellig glaasje in de Brasserie.

8 januari



Restaurant Paul Fagel heeft de toneelzaal waar wij altijd spelen gehuurd van Jan des Bouvrie. Met het restaurant hebben wij altijd goede afspraken kunnen maken over het gebruik van van het Klein Arsenaal. Helaas worden die afspraken om onze uitvoeringen daar te geven steeds meer geschonden.

Om zo'n zaal op te bouwen heb je toch wel een paar dagen nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen met vrijwilligers. We zijn nu eenmaal niet in de positie om daar personeel voor in te huren.

Helaas heeft Restaurant Fagel voor de komende uitvoeringen op 16 en 17 januari as. besloten dat we pas donderdagavond na 20.00 uur kunnen gaan opbouwen. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen weten we nu nog niet. We kunnen de cast en onze trouwe kijkers natuurlijk niet teleurstellen en zullen er alles aan doen om op tijd klaar te zijn. Heel erg jammer dat dit zo moet gaan, hier balen we erg van.

7 januari

Wat gebeurt er verder met de Vesting nu bekend is geworden dat het Vestingmuseum definitief verhuist naar Bastion Oranje? In 2015 zal er veel veranderen met de inrichting van ons mooie stadje. Wat gebeurt er met onze huisvesting? Vanavond gaan we luisteren naar de Nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester, want die zal er ongetwijfeld het een en ander over zeggen.

6 januari

Gisteren was bij ToVeNaar de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Zo'n 60 mensen waren aanwezig en luisterden naar de Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter. Daarna was er champagne en werd er geproost op een gelukkig 2013. Altijd weer een mooi moment!

[Klik hier](#) voor de Nieuwjaars toespraak.

[Het Nieuws over 2012 kan je hier terugvinden.](#)

[Het nieuws van 50 jaar ToVeNaar.](#)

[Het Nieuws over 2011 kan je hier terugvinden.](#)