

**2012.** (bijgewerkt op 30 december 2012)

### **25 december**

De vaart zit er lekker in. De productie voor april 2013 is ook bekend. De spelers starten op 3 januari al met de eerste leesrepetitie. Een debuut voor Corina

Rolandus, zij gaat de komedie "**Hartblok**" regisseren.

Alle info over dit stuk vind je [hier](#) en je kunt zelfs al [kaarten reserveren](#).

### **23 december**



Hieronder de uitnodiging om naar de Nieuwjaarsreceptie te komen die ToVeNaar elk jaar heeft.

Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje en om elkaar even te ontmoeten en elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen, je bent van harte uitgenodigd!

*Beste leden en donateurs van ToVeNaar. Het bestuur van ToVeNaar wenst jullie heel fijne, gezellige Kerstdagen en voor 2013 veel gezondheid en geluk!!*

*Tevens willen wij jullie van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari 2013 van 15.30 tot 17.00 uur in De Hoed.*

*Met vriendelijke groet namens het bestuur van ToVeNaar,*

*Gonny Kerkheide Secretariaat ToVeNaar*

### **18 december**

De Sint is weer veilig terug in zijn paleis in Madrid, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. De kamelen van de Kerstintocht staan weer gewoon in hun stal. Het waren leuke feesten, we hebben er met elkaar van genoten.

We gaan ons voorbereiden op de Kerstdagen en het Nieuwe jaar. De vuurpijlen zijn al besteld, de Kerstpakketten zijn binnen.

Het zijn de dagen van bezinning, de dagen van samenzijn met de familie, wellicht ook nadenken over het afgelopen jaar. Zijn we er tevreden over of kunnen we nog iets verbeteren in 2013?

De webmaster gaat voor vrede en elkaar met respect behandelen, maar ook voor plezier en liefde.

Wat de toekomst van ToVeNaar is in het nieuwe jaar? We wachten het af en blijven hopen op een definitieve locatie op het Vestingmuseum terrein.



We hopen je te zien bij de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op zaterdag 5 januari, we blikken daar terug op het oude jaar en kijken vooral vooruit. We heffen het glas en wensen elkaar een goed 2013.

Je bent van harte welkom in de Hoed vanaf 15.30 uur (Dortsmanplein 1B in Naarden Vesting.)

Wij wensen je als bestuur en leden van ToVeNaar een gelukkig en creatief 2013.

### **20 november**

Het is nog steeds alleen maar Sinterklaas bij ToVeNaar. Dit weekend de huisbezoeken en op 5 december natuurlijk de scholen en ook bezoeken bij de mensen thuis. Dan is de grote illusie weer voorbij [Sint en zijn Pieten verdwijnen geruisloos](#).

We gaan weer gewoon toneelspelen. De cast is al druk met "[de Nacht der nachten](#)".

Op 15 december doen we weer mee met de traditionele Kerstoptocht door Naarden, zie de [start pagina](#).

### **17 november**



***SINTERKLAAS intocht in Bussum*** (foto gemaakt door Jan Honing)

Wat een feest, wat een mensen (5000?), wat een vrolijkheid en wat een mooi weer. ToVeNaar was paraat met heel veel leden om het feest op te vrolijken. Onze Sint had er kennelijk schik in en omhelsde zelfs de scheidende burgemeester Milo Schoenmaker. Zover het oog reikt zie je kinderen en mensen. Ras entertainer [Paul Passchier](#), maakte er weer een gezellige happening van.

## 16 november

Alle pakken van de Sint en Pieten hangen al klaar. De pruiken worden nog even gekruld en ook de baard van de Sint.

Dan begint het festijn, zondag as. als aftrap de intocht van de Sint in Bussum. Aanvang 13.00 uur op het plein voor het gemeentehuis. Maar liefst 21 Pieten en één Sinterklaas van ToVeNaar doen mee. Maar ook de nodige ondersteuning is van ToVeNaar, denk aan het schminken en aankleden en begeleiding van de Sint. Al die prachtige pakken voor de Sint en de Pieten worden overigens geleverd door [Terschuur kleding verhuur](#) uit Bussum. Sint wil graag vriend met jou worden. Kijk op [www.sintinbussum.nl](http://www.sintinbussum.nl) voor meer info en over de intocht in Bussum.

## 8 november

Het Naardens toneel doet al jaren mee aan de traditionele Kerstoptocht in Naarden. De lange stoet trekt dan Naarden door, met Josef en Maria op een ezel en de wijzen. Ze komen vervolgens aan bij stal in Bethlehem. Je kent het verhaal vast wel en dat proberen we na te spelen.

Maar nu is er een praktisch probleem, kijk hieronder. Ook al hoort je niet bij een vereniging, maar vind je het leuk om mee te lopen, reageert dan.



*"Zoals jullie wellicht weten zijn de dames van Bela Rada (zanggroep) ook altijd van de partij tijdens de KERSTOPTOCHT. Om redenen kunnen zij dit jaar niet meedoen waardoor we met spoed op zoek zijn naar VEEL vrouwen (om onder andere de drukte bij het stadhuis en de stal in orde te laten verlopen)".*

**Help jij ons uit de brand? Mail: [tovenaarwaarden@xs4all.nl](mailto:tovenaarwaarden@xs4all.nl)**

## 29 oktober



En dit was de presentatie. Bussum is digitaal (althans de Sint). De Pieten Mariët en Willeke hielpen burgemeester Milo om de website te onthullen. Zondag 18 november zal onze Sinterklaas en zo'n 20 Pieten van ToVeNaar de Sinterklaas intocht in Bussum opluisteren. We hebben er zin in. Dat is het echte begin van Sinterklaas bij ToVeNaar.

## 28 oktober



Morgenmiddag 29 oktober om 15.00 uur zal de burgemeester van Bussum, Milo Schoenmaker (je weet

wel de burgemeester die Bussum verruilt voor Gouda!), de nieuwe website van [www.sintinbussum.nl](http://www.sintinbussum.nl) officieel openen.

En daarbij is Sinterklaas natuurlijk niet aanwezig (want die zit nog op de boot). Nee Sinterklaas is niet aanwezig, maar wel een paar Pietjes om de burgemeester een handje te helpen met die opening!

### **27 oktober**

De Gele Loods waar we nog steeds karren en spullen hebben staan moet nu definitief worden ontruimd. Ik weet niet hoe lang het Naardens toneel gebruik heeft kunnen maken van deze ruimte, maar dat is zeker 30 jaar. We stalden daar onze karren en decorstukken, maar ook de Kerststal voor het Kerstspel en



daar konden we de decors voor onze producties samenstellen en bouwen. Helaas komt daar nu een eind aan. We gaan wat karren verkopen en de kleinere elders onder brengen dankzij de hulp van de RGD. Alweer een stukje historie dat we moeten inleveren aan de "Vesting visie" waarin het Vestingmuseum verplaatst wordt naar dit gedeelte van ons mooie Naarden. We zijn blij met onze clubruimte de Hoed en zullen zoveel mogelijk spullen uit de Gele Loods daar herbergen. Maar het houdt ook in dat we een container afval met niet meer te gebruiken decorstukken en attributen moet afvoeren. Ook de Poorters van Naarden hebben de Gele Loods al moeten verlaten en zamelen hun

spullen nu bij ons in op de maandagavonden.

We hopen dat de RGD de Gele Loods weer kan terug toveren tot een monumentaal pand waar de historie van Naarden, in samenwerking met het Vestingmuseum, nog veel meer tot uitdrukking komt.

### **21 oktober**

Voor dat je er erg in hebt ben je alweer een week verder. Afgelopen week waren de eerste repetities voor het winterstuk, "de Nacht der nachten". Ik hoor enthousiaste berichten.

Tevens hebben we de account van Twitter hersteld. Je kunt met ToVeNaar Twitteren (of is dit geen Nederlands woord?) Klik op de afbeelding en laat een Tweet achter.



### 15 oktober

Het "smoelenboek" van ToVeNaar is weer aangepast aan de leden die er nu zijn, kijk er vooral even op hoe je eruitziet! ([alleen leden helaas 😊](#)) En vind je je foto niet mooi genoeg, stuur dan een [nieuwe in](#).

### 14 oktober

Op zaterdag 15 december a.s. is de traditionele kerstoptocht en kerstmarkt in Naarden-Vesting. Het Naardens Toneel doet natuurlijk weer mee met de optocht. Vind je het leuk om mee te doen als herder of vrouw? Meld je dan aan bij [Sylvia Voogt](#)

### 13 oktober

Om even in de stemming te komen kunnen we even meezingen met het overbekende Sinterklaaslied "Sinterklaas kapoentje...". [klik](#)

### 10 oktober



De agenda van Sinterklaas begint al behoorlijk vol te lopen. Je moet er nu echt wel snel bijzijn hoor om een bezoekje van de Sint te kunnen vastleggen! [Klik hier](#) voor nadere uitleg en om hem te boeken. Het zou toch zonde zijn als hij jouw deur voorbij gaat!

### 7 oktober

De nieuwe winter productie van ToVeNaar wordt "de Nacht der Nachten". Geschreven door Alexandra Kiening en geregisseerd door Hans Mantel. We zijn erg blij dat deze productie kan beginnen. De boekjes zijn binnen en de regisseur heeft er erg veel zin in. De cast is erg enthousiast dus dat belooft wat!

Een korte uitleg [vind je hier](#). Er wordt gespeeld op 18 en 19 januari 2013.

### 4 oktober

De website is enigszins aangepast. De knoppen "Jeugd" en "Jubileum" zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats is de knop [Agenda](#) gekomen (zie hierboven). Daarin vind je alle relevante informatie over de stukken die we spelen, maar ook over dingen die we ondernemen op cultureel gebied. Je kunt daar ook reserveren voor de producties die we geven, maar ook bv. Sinterklaas boeken of andere activiteiten van ToVeNaar. Kijk daar dus regelmatig op om een beetje bij te blijven over wat er bij ToVeNaar gebeurt. Wil je reageren op activiteiten van ToVeNaar of heb je suggesties, klik hiernaast op Reageren en stel je vraag!

### 3 oktober

Gisteravond hadden we ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken zoals financiën, verslag en voortgang, was er een leuk moment waarin we in groepjes konden nadenken over een aantal zaken die de vereniging aangaan. Naderhand werd een en ander teruggekoppeld en kunnen we met de suggesties en aanbevelingen als bestuur aan de slag. Via Nieuws zullen we je uiteraard op de hoogte gehouden worden over de voortgang en de onderwerpen.

### **25 september**

Donderdagavond 27 september krijg je de kans om naar de DVD van de Manenkoning te kijken. Voor hen die er niet bij konden zijn op onze jubileum uitvoeringen in juni van dit jaar, dus nog een kans om te kijken. Wil de DVD bestellen dan kan je even een mailtje sturen en wordt er zsm contact met je opgenomen. [mail](#).

Donderdag 27 september, aanvang 20.00 uur in de Hoed. Toegang gratis!

### **22 september**

Sinterklaas, je moet er nu nog niet aan denken wellicht. Maar diverse bedrijven en particulieren willen de Sint en zijn gevolg vastleggen. Dus hebben we alle vaste klanten van ToVeNaar alvast in de gelegenheid gesteld om een bezoek van de Sint vast te leggen.

Maar ook jij kan de Sint en zijn gevolg vastleggen, [klik hier](#) en laat de Sint en zijn Pieten jou thuis bezoeken.

### **18 september**

Vandaag is de inventarisatie voor leden en vrienden om mee te doen met Sint en Piet bij ToVeNaar, de deur uitgegaan. We hopen dat we veel reacties krijgen om de Sint een handje gaan helpen. Intussen zal de website weer helemaal worden aangepast aan de werkelijkheid.

### **10 september**

Een hele tijd geen nieuws bijgewerkt. Was er geen nieuws? Jawel hoor maar de webmaster had het even te druk. Maar nu gaan de toneelactiviteiten weer beginnen en wordt deze rubriek weer met regelmaat aangepast.

### **17 juli**

Een heleboel leuke nieuwe foto's geplaatst in ons fotoalbum (alleen voor leden helaas). Deze zijn gemaakt even voor de komende schoolvakantie (met dank aan Geeske Bakker). Ze gaan over de Educatie lessen die de leerlingen van de basis scholen in Naarden krijgen over de Historie en met name wat er allemaal gebeurde in onze Vesting voeger. Zoals de rechtspraak en hoe men aan het

nieuws kwam. Helemaal verkleed in die tijd, met acteurs van ToVeNaar. Wat een mooie uitdaging vooral waargemaakt door Wieneke Visser!

### **16 juli**

Het archief is aangepast en de producties van Boeing Boeing en uiteraard de Manenkoning zijn geplaatst.

### **15 juli**

Er zijn wat foto's geplaatst van de op- en afbouw van het eiland (kijk in ons fotoalbum, bij 50 jaar TVN) Helaas is dit alleen voor leden te bekijken. Wil je het ook zien, laat me dat dan even weten dan stuurt de [webmaster](#) je een linkje!

### **2 juli**

We krijgen al kaartjes binnen van mensen die ver weg zijn, maar ook van dichtbij. De vakantie is echt begonnen!

### **29 juni**

ToVeNaar komt een beetje tot zichzelf. Alles is opgeruimd, het eiland is leeg, alles staat weer in de Hoed en is terug naar de verhuur. Er zijn al wat mensen met vakantie en we denken even niet aan toneelspelen. Een heerlijke rust komt over ons. Sommigen mijmeren vast nog even na over onze jubileum voorstellingen. Anderen zijn in hun hoofd misschien al wel bezig met de volgende productie. Maar eerst, zoals gezegd even onthaasten. Als er weer wat beweging in de vereniging komt, dan lees je dat uiteraard hier! Fijne vakantie uiteraard, ver of dichtbij!

### **28 juni**

Tijdens de voorbereiding van onze jubileum voorstellingen was er een aparte nieuws pagina over wat er zoal gebeurde. Wil je die nog eens op je gemak bekijken, [klik dan hier](#).

### **10 juni**

Onze uitvoeringen op het eiland in de gracht van Naarden zitten erop na maanden van voorbereiding. Uiteindelijk nog uitvoeringen gegeven op vrijdagavond en zaterdagmiddag en - avond. Vrijdagavond zo'n 130 mensen die kwamen kijken op op zaterdag ook. Het was winderig en koud soms. Donderdagavond moesten we helaas annuleren ivm de regen.

Maar wat hebben we genoten, wat kregen we veel lof van de kijkers en wat hebben we als cast en vereniging het gevoel dat dit ons jubileum was. Een apart geschreven stuk voor ons, uitgevoerd op een eiland. Beiden nog nooit

vertoond in Naarden. **TROTS** zijn we hierop en blij dat we dit hebben en kunnen doen.

Alles is vandaag weggehaald van het eiland en staat nu in de Gele Loods en in de Hoed en morgen gaan we het opruimen en is het weer gewoon werken, maar wel met in ons achterhoofd dat we dit hebben geklaard als vereniging en dat we ons jubileum groots hebben gevierd!

### **8 juni**

Er was deze week best een leuke recensie te lezen in de Gooi en Eemlander over onze optredens op het eiland in de Vestinggracht, met de Manenkoning, [klik hier](#) als je die wilt lezen.

### **7 juni**

Deze video is natuurlijk wel heel erg leuk. Het geeft een korte impressie van de opening en het stuk de Manenkoning. [Klik hier](#).

### **5 juni**

Morgen 6 juni is het zover, dan gaat de primaire van de Manenkoning van start, het wordt mooi weer dus we gaan ervoor. Kijk even naar het voorproefje hoe het eiland er nu uitziet. Er was niets (zo begon de wereld ook) en ineens wordt er een heus openluchttheater gebouwd in ons eigen Naarden. Als het mooi weer blijft kan je nog kijken op 6, 8 en 9 juni, [klik hier](#). Nog wat foto's zien over 50 jaar ToVeNaar? [kijk gerust](#).

### **28 mei**

Weer een stukje verder. Het eiland krijgt al een beetje vorm. Het gras is gemaaid, de electra is aangesloten. Er liggen nu ook wat pontons die gaan dienen als aanlegsteiger en om de Wc's op te plaatsen (zie jubileum foto's). Deze week wordt er een grote tent geplaatst door de RA uit Naarden, waarin we onze spullen droog kunnen houden. Dan wordt er langzamerhand alles overgebracht wat we gaan gebruiken op het eiland, denk aan licht, geluid, decordelen, bankjes, decorschotten. Kortom een echt Openluchtspeltakel in Naarden dat zijn weerga niet kent! Benieuwd en wil je het zien [klik hier!](#)

### **23 mei**

Nog maar 14 dagen en dan start de 1e uitvoering van de Manenkoning, aanvang 21.00 uur. Op een eiland in de gracht van Naarden. Je wordt erheen gebracht met een speciale boot, lees er meer over in het [reserveringsformulier](#) en boek dan gelijk!

### **18 mei**



Het is hier ook hard werken hoor. Het jubileum nadert met forse schreden. We hielden een persconferentie op het eiland. Het eiland is inmiddels gemaaid. Binnenkort wordt er electra aangelegd en gaan we beginnen met spullen overbrengen. Spannend allemaal hoor. Jammer is alleen dat jullie niet massaal boeken voor een van de avonden of het matinee! Nog maar 200 mensen willen graag naar ons komen kijken, terwijl we op zeker 1000 mensen rekenen! Dus stel je reservering nou niet langer uit en boek je plekje voor dit unieke evenement [klik hier](#).

### **5 mei**

De webmaster was een paar weekjes op safari naar Indonesië en bezocht o.a. Java, Sulawesi en Bali. Het leek een ouden van dagen tochtje, maar hij moest buffelen om ze allemaal bij te houden. Vroeg op, laat naar bed. Hij is weer thuis en gaat er hier ook weer hard tegenaan!

### **11 april**

Hieronder wordt al gerept over 14 april, maar er gebeurde eerst nog iets anders. Dyan werd namelijk geboren, zoon van Cindy en Tim Lubbers. We feliciteren de jonge ouders met hun kindje en je kunt Dyan hier schoon aan de haak bewonderen! [geboortekaartje](#)



### **14 april**

Het is net of er niets gebeurt bij ToVeNaar. Niets in minder waar, maar wij moeten met elkaar natuurlijk een monsterklus klaren. Een openlucht voorstelling geven in juni, waar bijna iedereen van ToVeNaar aan meedoet. Op het eiland is niets!

Er moeten boten zijn om u als groot publiek naar het eiland te varen, maar ook een decor, banken om op te zitten, WC's, een bar om iets te kunnen dringen, een aanlegsteiger om de boten aan te laten meren, 20 microfoons en boxen, licht, een tent om te kunnen schminken, EHBO, een noodboot, begeleiding van het publiek van de Hoed naar de opstapplaats, barbezetting in de Hoed, zorgen

dat er stroom is en water, kostuums, schmink. Kortom heel veel werk met betrekkelijk weinig mensen.

Maar ToVeNaar gaat ervoor, we hebben er onwijs veel zin in en maken er samen met u een feestje van! Houd ondertussen de jubileumwebsite in de gaten [www.jubileumtovenaar.nl](http://www.jubileumtovenaar.nl)

### **31 maart**

Nog maar 67 dagen en dan is het zover. Er kunnen maar 250 mensen kijken per avond, dus reserveer je plekje! Wil je er ook bij zijn klik [dan hier](#). Je bent er dan zeker van dat je er bij kunt zijn! Het wordt zo leuk en apart. In Naarden is zo iets nog nooit vertoond!

### **29 maart**

Gisteravond hadden we ledenvergadering. Dat doen we maar twee keer per jaar, omdat we veel communiceren via de mail en via de website, duren die vergaderingen niet zo lang en kunnen we na afloop gezellig met elkaar een drankje drinken en even bijkletsen.

Het ging vanavond natuurlijk vooral over het 50 jarig bestaan van onze veringing en de voorbereiding van ons feest op het eiland in de gracht. Er werden kritische vragen gesteld over de veiligheid op het eiland, het zal je maar gebeuren dat daar iets misgaat! De organisatie werd helder uitgelegd. Wat dacht je van WC's en noodverlichting, hoe kom je op het eiland, hoe lang duurt de overtocht, waar moeten mensen parkeren, kan je daar een biertje drinken (nee dus!) en als iemand onwel wordt, hoe kom je dan aan de wal. Ook werd er gevraagd wat er gebeurt als het dreigt te gaan regenen op de geplande avond, wie bepaalt dan of het doorgaat? Gelukkig zijn al die vragen (antwoorden) ook verwoord in de vergunning die de gemeente Naarden gaat afgeven, dus dat komt helemaal goed!

We gaan er een leuk feest van maken en we hebben er met elkaar zin in om dit te organiseren.

De Gerard Bakker Beker werd doorgegeven, Wil Verburgt was de gelukkige. De Gerard Bakker Beker wordt één maal per jaar doorgegeven aan iemand, die in de ogen van de ontvanger van het vorige jaar, zich bijzonder heeft onderscheiden in onze vereniging. Verder kregen alle leden een jubileum pen. Alle donateurs krijgen er ook één, maar dat merken ze nog wel!

### **22 maart**

**Interview met de voorzitter van ToVeNaar.**



## **Onder Ons Naarder Nieuws 22 maart 2012**

### **Daan Rolandus, Voorzitter ToVeNaar**

Geboren en getogen Naarder

**Waarom toneel?** “Dat is me overkomen omdat ik in het begin van mijn carrière altijd zenuwachtig werd als ik iets voor een groep moest zeggen. Toen zei een vriend ‘dan moet je op toneelles, dan moet je wel’. Dat hielp.” Nooit meer zenuwachtig voor publiek? “Hoe meer publiek, hoe beter, haha. Ik ben nu ook ouder, dus zelfverzekerder.”

**Beste acteur?** “Ko van Dijk. Die kon echt alles spelen.”

**Welk Naardernieuws houdt je bezig?** “Met wie gaan we fuseren? Ook voor een eenvoudige toneelvereniging is dat een issue. Nu weten we de wethouder te vinden als er wat is. Straks wordt alles afstandelijker.”

**Waar ben je trots op?** “Op ons cluppie natuurlijk. ToVeNaar is een mooie vereniging, met jong en oud. We doen leuke dingen, hebben een prachtig onderkomen. Net nog de Erepennen van de stad ontvangen. Wat wil je nog meer?”

### **Hoe bevalt het samenwonen met de Poorters?**

“Dat bevalt ons beiden uitstekend. In De Hoed zamelen zij op een beschutte plek in en wij hebben toch weer iemand kunnen helpen.”

### **Drama of klucht?**

“Ik houd niet van drama maar ben meer van de kwinkslag. Ik ben een vrolijk mens, dus ben niet zo goed in zwartgallige, zware rollen.”

### **Waarover heb je je voor het laatst boos gemaakt?**

“Ik zit niet zo in elkaar dat ik me snel boos maak.”

### **De slappe lach dan?**

“Vanochtend nog, met mijn vrouw in bed. We zaten te ontbijten toen ze een mooi verhaal vertelde over haar werk op het gemeentehuis in Bussum.

### **Als je één dag 'Burgemeester van Naarden was, dan...**

“Zou ik me meteen onder de mensen begeven. De wijk in gaan om te zien wat er speelt. Dat is je werkterrein als burgemeester.”

### **Met wie zou je nog wel eens een ontmoeting willen hebben?**

“Met Peter Rehwinkel. Ik was echt onder de indruk van hem. Hij is altijd in voor een geintje.”

### **Wat zou je anders doen?**

“Mijn vrouw zegt altijd dat ik te goedgelovig ben.”

## **10 maart**

Vandaag stond ToVeNaar met een stand in de Grote Kerk. Het was ter gelegenheid van "Naarden Presenteert". Met ons stonden nog zo'n 50 verenigingen, stichtingen en clubs om zichzelf te promoten en bekend te maken aan het toestromend publiek. Wij deelden flyers uit en de argeloze bezoeker kon zelfs donateur van ons worden. Het werd een prachtige dag en we trokken veel bekijks met onze prachtige outfit.

## **6 maart**

Vandaag waren we weer een beetje in het nieuws, bij de Gooi en Eemlander dit keer. Ons PR team had een persbericht ingezonden om weer het een en ander te vertellen over ons 50 jarig jubileum. De Gooi en Eemlander plaatste [deze versie](#) van het verhaal. Het blijft allemaal spannend.

Op 17 maart as. gaat een delegatie van de techniek- decor- en logistieke werkgroep kijken op het eiland. Daar zijn zij nog nooit geweest, wat tref je daar aan, hoe komt dit op je over. Daarna gaan we brainstormen in de Hoed om weer verdere plannen te maken.

## **4 maart**

We zijn er hoor tijdens "**Naarden presenteert**" in de Grote Kerk van Naarden op zaterdag 10 maart as. Je kunt komen kijken vanaf 11.30 tot 17.00 uur. Leuk om alle verenigingen en stichtingen te zien die zich belangeloos inzetten voor Naarden. Natuurlijk maakt ToVeNaar daar een belangrijk onderdeel van uit. Toneelvereniging ToVeNaar kreeg niet voor niets de Ere penning van de gemeente Naarden begin dit jaar.

We blijven actief in Naarden, ook al zou Naarden op moeten gaan in een groter geheel, bijvoorbeeld: "Gemeente Naardermeer" of hoe onze samenleving ook zou moeten gaan heten.

Toneelvereniging ToVeNaar zal haar publiek blijven boeien en zeker in een groter verband constant blijven verrassen.

## **28 februari**

Het Ravelijn Promers moet straks voor ons jubileum natuurlijk ook van stroom worden voorzien. Nu zagen we al dat tijdens de IJstijd (toen je kon schaatsen op de Vestinggracht begin februari) dat er een echte ijsbaan was gemaakt en 's avonds werd die verlicht, het was een prachtig gezicht. Dat geeft ons hoop dat er dus elektriciteit op het Ravelijn Promers is. We gaan eens even informeren hoe we aan stroom komen daar! Deze foto is overdag gemaakt, maar 's avonds ging het er ook gezellig aan toe.



## 26 februari

Het begint hier en daar wat te spannen bij de voorbereidingen voor ons 50 jarig jubileum. Krijgen we de vergunningen wel rond, zijn er voldoende ToVeNaar leden die mee willen helpen om dit festijn mogelijk te maken? Worden mondelinge bevestigingen ook waargemaakt (bijvoorbeeld door de Rijks Gebouwen Dienst en de organisatoren van het Vesting eiland en de gemeente Naarden?) Wat dacht je van voldoende stroom op het eiland en zo worstelen de projectleiders met allerlei vragen. Het komt goed, dat is zeker, maar weet wel dat zo'n bijzonder complex gebeuren in Naarden, heel wat voeten in de aarde (gracht) heeft. We doen het met passie en het wordt UNIEK.

De acteurs zijn al een paar keer bijeen geweest om de rollen te verdelen voor "de Manenkoning", want zo heet het stuk!

## 23 februari

Dit is de flyer die uitgedeeld gaat worden op de verenigingendag op 10 maart as. in de Grote kerk van Naarden. Alle verenigingen kunnen zich daar presenteren om hun activiteiten meer bekendheid te geven. Uiteraard staat ToVeNaar daar ook en wil zich daar presenteren als vereniging zelf. Maar uiteraard ook ter promotie van ons 50 jarig bestaan in juni van dit jaar (kijk bij [jubileum](#))

Dit is de voorlopige flyer:



## 22 februari

De voorstellingen van Boeing Boeing waren een zeer groot succes. Onze jonge acteurs en actrices speelden de sterren van de hemel. Het was niet zo druk als we gewend zijn, maar dat komt vast van het Carnaval. Alle foto's tref je [hier](#) (alleen leden, sorry!)



## 18 februari

De traditionele Carnavalsoptocht in Naarden. Natuurlijk deed ook het Naardens toneel hieraan mee. Ze kregen een eervolle vermelding. Maar het ging hen natuurlijk om de lol met elkaar. Tot de blauwe dinsdag gaat het door, daarna treffen we hen wel weer in de Hoed hopen we.



## 1 februari

Vandaag is de vernieuwde website in de lucht. Het nieuwe logo is overal doorgevoerd, maar ook is alles weer rechtgezet en zo hier en daar aan de tijd aangepast. Nog niet alles zal helemaal goed werken, maar de webmaster hoopt dat je hem wilt helpen om hiaten en/of dingen die niet kloppen te melden. Leuke reacties zijn natuurlijk ook welkom! Klik hiernaast op reageren!

## 26 januari

In de brievenbus van de voorzitter zat vandaag een zelf gemaakte kaart, met een felicitatie met onze zilveren legpenning. De slottekst was "Jullie zetten Naarden op de kaart". Nou dat doet ons erg goed, bedankt fam.Bakker! [de kaart](#)

### **23 januari**

Vanavond was de eerste dag dat de Poorters van Naarden hun spullen konden inzamelen in de Hoed. Ze hebben lang moeten wachten op deze gelegenheid, maar nu is het zover. Elke maandagavond kan Naarden en omstreken overtollige spullen kwijt in de Hoed (maandag avond van 18.30 - 20.00 uur)

ToVeNaar stelt haar ruimte graag aan de Poorters van Naarden ter beschikking om hun goed doel mogelijk te maken!



### **22 januari**

We zouden bijna vergeten dat we nog gewoon toneel gaan spelen in februari. Dan speelt nl. onze jeugd : "Boeing Boeing" een geweldige komedie. U heeft er vast wel eens van gehoord of de productie ooit gezien. Onze jeugd, de Tovenaarsleerling, is al maanden bezig om dit stuk in te studeren. Wilt u deze bekende komedie nog eens zien in een nieuw jasje, [klik dan hier](#) en bestel uw kaart(en). Doen hoor, onze jeugd verdient het om naar te komen kijken!

### **20 januari**

We zijn druk om de hoofdzaken voor te bereiden voor ons 50 jarig bestaan. Dat zijn best veel dingen, denk maar aan vergunningen, hulpinstanties, boten, aanlegsteigers, logistiek, decor, tribune, toiletten, nou noem maar eens op. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar het mag u aan niets ontbreken. Dus is een geweldige groep leden en donateurs benaderd om mee te helpen. Velen doen mee en komen binnenkort samen om plannen te smeden. Nu denken we, och het is pas in juni, maar dat is nog maar 4 maanden! Er is op het Ravelijn helemaal niets! Geen stroom, water, aanlegplaats, tribune, helemaal niets en dat moeten we allemaal gaan aanleggen.

### **10 januari**

Gisteravond was er de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden. Een ontmoetingsplaats om bekende en onbekende Naarders even te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen voor het Nieuwe jaar. De burgemeester reikt dan

ook altijd de Zilveren legpenning uit van de gemeente Naarden. De burgemeester, Joyce Silvester vroeg of de voorzitter van ToVeNaar even naar voren wilde komen, maar die was er niet, iemand anders van het bestuur? Ook daar was niemand van aanwezig! Onze oud voorzitter Jeff Heijens heeft toen de honneurs maar waargenomen en de oorkonde en legpenning in ontvangst genomen. De voorzitter is later op de avond nog langs geweest en heeft heel wat handen mogen schudden, kennelijk werd de penning erg aan ToVeNaar gegund. Wil je de toespraak nog nalezen [klik dan hier](#) op, de legpenning en de oorkonde zullen we mooi plekje geven in de Hoed.

#### **4 januari**

Een heel gelukkig 2012 namens alle leden van ToVeNaar. Alle kerstbomen kunnen aan de straat worden gezet en de vuurwerktroep heeft u natuurlijk al lang opgeruimd.

As. zaterdag is de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de Hoed. Het begint vanaf 15.00 uur. Als u zin heeft komt u gezellig langs! Aan het eind van de middag wordt er een tipje van de sluier opgelicht van de viering van ons 50 jarig jubileum in juni van dit jaar. Zo net tegen de schemer gaat het gebeuren. We moeten dan allemaal naar buiten en dan.....

Ook wordt die middag ons nieuw logo onthuld door Fleur van Harmelen, zij heeft het logo ook bedacht!