

Nieuws 2011. bijgewerkt op

15 december

Alweer een week voorbij. De Kerstoptocht was een groot succes, alles ging goed, veel belangstelling in ons mooie stadje voor het aloude Kerstverhaal. De kinderen vergaapten zich aan het kindje Jezus en de dieren die eromheen stonden. Daarna gezellig naar de Hoed om nog iets te drinken o.a. warme chocola of een bal gehakt, leuk hoor.

7 december

Een ingezonden bericht: (Geinig hè?)

Lieve Sint en lieve Pieten,

Was me dat even genieten...

De kinders waren enorm verrast

met de komst van jullie als EREgast!

Onze Kees Hein wilde al graag met jullie naar Spanje gaan,

en helemaal na 't zien van de strandfoto van "Sinterklaas met zijn zwembroek aan".

Tjonge, jonge wat is die Sint toch ad rem en van deze tijd,

SUPER! DAT WILDE IK NOG EVEN KWIJT!

...Nooit geweten,

dat het Sint niks uitmaakt als kinderen geen spruiten willen eten.

Sint laat zich niet als werkpaard inzetten voor opvoedkundig gezeik

die taak laat hij aan de ouders;...en geef 'm eens ongelijk!

Leuk ook die tekeningen en voordrachten in zijn grote boek.

Bedankt allemaal voor dit onvergetelijke bezoek!

Lieve groeten van ons tien,

we hopen jullie komend jaar weer terug te zien.

6 december

De clubruimte van ToVeNaar, de Hoed is weer omgetoverd in Kerstsfeer, zo snel kan dat gaan. De schmink en de baard zijn nog niet afgelegd of de Kerstman doet alweer zijn intrede. We hadden hele leuke, gezellige en komische dagen met de Sinterklazen en Pieten van ToVeNaar. Bijna 70 bezoeken legden wij af bij bedrijven en gezinnen. Wat hebben we gelachen en wat kregen we veel complimenten en bedankjes. Een meisje van een jaar of 6 vertouwde de Sint toe dat ze van hem hield, is dat nou niet het grootse compliment? We hebben na al dat werk heerlijk met elkaar gegeten in de Hoed en vertelde elkaar sterke verhalen van wat we (dachten) meegemaakt te hebben.

1 december

Komend weekend is zowat iedereen bij ToVeNaar zwart of wit. Heel veel bezoeken, heel veel stress wellicht, maar ook heel veel lol. Is iedereen op tijd klaar om te vertrekken, zit mijn baard recht, waarom kriebelt hij zo? Dat krijgen de schminkers te horen. Kan ik vertrekken, staan er geen kinderen te kijken, kan ik zo

de auto in. Ja dat zijn de problemen die we moeten oplossen. Zaterdag beginnen we op de markt in Naarden, zo'n twee uur vrolijken we het winkelend publiek op. Daarna gaan we een 20-tal huisbezoeken doen. Dikke pret naar wij hopen. Heel veel kinderen kijken reikhalzend naar de Sint uit, het wordt vast weer een feestje! Zondag gaan we door met huisbezoeken en maandag drie scholen en daarna weer huisbezoeken. Dan om 20.00 uur afschminken en gezellig eten met elkaar en.....sterke verhalen vertellen. Het hoogtepunt van al deze dagen. Zo leuk. De prijzen worden dan uitgereikt (de broek van Sint en de veer van Piet) simpeler kan je het niet verzinnen. Maar dat zijn voor de leden van ToVeNaar de momenten om elkaar een beetje in het zonnetje te zetten. Dan sluiten we een drukke tijd af en gaan we weer door met de volgende activiteiten, nl. de Kerstoptocht. Daarover later meer.

28 november

We leven nog hoor, maar zijn in deze weken erg druk met Sinterklazen en Pieten. Een ontzettend leuke tijd, maar wel druk. Sommige dagen, vorig- en komend weekend spervuur. We proberen weer veel kinderen het geloof in de Sint staande te houden, maar of het lukt? Dat merken we volgend jaar wel weer. 3 en 4 december veel huisbezoeken en 5 december de scholen, een bezoek bij Dudok wonen en huisbezoeken. Dan met elkaar gezellig eten en sterke verhalen vertellen. De Broek van Sinterklaar wordt dan uitgereikt en ook de Veer van Piet. Allemaal leuke traditionele dingen die zo bij ToVeNaar horen.

21 november

Binnenkort moeten de Naardense toneelverenigingen ook hun opslagruimte verlaten, de Gele Loods. Als je eens wist hoeveel troep er in de Gele Loods stond. Maar liefst twee grote containers met hout, bankstellen, tafels, decorschotten, carnaval spullen, karren, verf, behangrollen, afval en plastic, moesten worden afgevoerd. Afgelopen zaterdag en vandaag maandag zijn diverse leden van beide verenigingen in touw geweest om de Gele Loods leeg te maken. We zijn bijna zover. De deur kan dicht en ook dat hoofdstuk moeten we afsluiten, wat volgt vragen wij ons wel eens af.



15 november

Afgelopen zondag was het feest in Bussum. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen om 13.00 uur in Bussum aan. Sint, geflankeerd door 10-tallen Pieten, moest zich een weg banen door 1000-den kinderen die zich hadden verzameld op het Raadhuisplein. Gezellig druk, onze toneelvereniging doet traditiegetrouw mee aan dit festijn met Sint en zijn Pieten. Deze foto van Sint Peter.



14 november

Over de voortgang van het 50 jarig bestaan lees je in de komende tijd hier bij Nieuws uiteraard het nodige. Maar ook via de speciale button hierboven (daar staat nu nog Reserveren), maar die wordt vervangen voor "ToVeNaar 50 jr", daar lees je straks de spetterende details (interviews, techniek, repetities, noodplannen, vergunningen, foto's.) Maar ook oproepen om te helpen, sponsors aan het woord, de gemeente Naarden die een duit in het zakje doet, kortom leuk om te lezen, leuk om mee te doen!

Wil je meedoen aan het spektakel op het Ravelijn Promers, [klik dan hier!](#)

12 november

50 jaar ToVeNaar. Het nieuws staat vandaag al in de Gooi en Eemlander, dus kunnen we niet anders doen dan het artikel dan ook maar te plaatsen op onze website. Kennelijk is het uitgelekt. We wilden het eerst aan alle leden kenbaar maken (ook aan hen die niet op de ledenvergadering waren), maar als men het in de krant is het dus te laat.

Dus het Gooi en omstreken, we gaan in juni 2012 een spektakel houden tijdens ons 50 jarig bestaan. [Klik hier](#) voor het artikel.

Leden van ToVeNaar worden zeer binnenkort uitgenodigd om zich in te schrijven voor allerlei activiteiten uiteraard.

-

8 november

Vanavond hebben we als vereniging een ledenvergadering. Soms zijn dat saaie, moeten dingen, maar vanavond gaan we o.a. het plan aanhoren wat we gaan

doen met het 50 jarig bestaan van ToVeNaar volgend jaar. We zijn benieuwd wat de leden ervan vinden en of ze hun inzet daar aan willen geven. Wordt vervolgd.

7 november

Het afgelopen weekend werden we opgeschrikt met het bericht dat onze Wieneke, die een gastrol speelt bij het Naardens Podium, haar bovenbeen had gebroken. Het zal je maar gebeuren, je bent volledig in je spel, maakt een verkeerde draai en daar lig je. Tegenover je 100 mensen in de zaal die denken, hoort dit erbij? Nee dus, de zaal moest leeg, Wieneke moest wachten op de ambulance en werd naar Tergooi gebracht. Triest dat haar dit moest overkomen en ook natuurlijk onze zustervereniging. Men is daarna toch weer doorgegaan, moedig maar oh zo moeilijk lijkt ons. Wieneke is geopereerd en heeft een lange weg voor zich om te revalideren. We wensen haar heel veel sterkte.

4 november

Vers van de pers: "*Verhuizing Vestingmuseum komt stap dichterbij*"

Gepubliceerd op 04 november 11, 20:35 Laatst bijgewerkt op 04 november 11, 20:39 G&E.

NAARDEN, DEN HAAG - De verhuizing van het Nederlands Vestingmuseum in Naarden komt een stap dichterbij. De Rijksgebouwendienst werft architecten om de nieuwe behuizing vorm te geven. Het museum moet pal naast de Utrechtse Poort komen. De organisatie zal enkele historische vestinggebouwen betrekken, waaronder de Gele Loods, de Lage Flank en Bastion Oranje. In de Utrechtse Poort is de ontvangstruimte inmiddels gereed. Al enige maanden is het stil rond de verhuisplannen, dit als gevolg van aangekondigde bezuinigingen op alle overheidsdiensten. De Rijksgebouwendienst (RGD) reageerde verontwaardigd toen de gemeenteraad van Naarden in juni weigerde het aanpalende Ruijsdaelplein op te knappen. „Toch staat dit raadsbesluit los van het opknappen van de loodsen en bastions. We voeren de projecten uit waarvoor handtekeningen zijn geplaatst.” Het Vestingmuseum moet als zelfstandige organisatie zelf de verhuizing bekostigen, maar wordt daarin gesteund door de RGD die het volledige complex opknapt en inricht. „De aanbesteding onder architectenbureaus verloopt prima”, zei de RGD-woordvoester. „Er is veel animo om in te schrijven, wat betekent dat we straks ook een ruime keus hebben uit de ontwerpen.” Zodra de ontwerpkeus is gemaakt neemt het rijk een definitief besluit over de restauratiefondsen. Pas dan is de verhuizing van het museum definitief. Die beslissing valt volgend voorjaar, aldus de zegsvrouw.

30 oktober

Twee spetterende uitvoeringen op vrijdag 28- en zaterdag 29 oktober in theater Klein Arsenaal van de Dinner Party. De zaal was unaniem enthousiast. Mooi stuk, zeer goed gespeeld, komisch, prachtige en chique aankleding, kortom veel lof. Dat waren zo maar wat opmerkingen die de voorzitter mee kreeg na afloop van de kijkers. Zaterdagavond konden we niet terecht in de Brasserie omdat daar een feestje was, zodat we moesten uitwijken achter de coulissen. Ach dat heeft ook iets intiems en beslotens. Kortom twee prachtige avonden waar we met heel veel genoeg op mogen terug kijken. Hieronder een indruk van de entourage en de sfeer. Alle foto's zijn te bekijken via [inloggen](#), alleen voor leden (sorry andere kijkers)



28 oktober

Gisteravond de generale van de Dinner Party. Het ging heel goed, de cast heeft er zichtbaar zin in. Het decor staat en de inrichting is chique. Dus dat wordt knallen vanavond en morgenavond. Er zijn nog wel wat plaatsjes vrij, reageer snel, [klik hier](#).

24 oktober

Zojuist werd bekend dat de Tovenaarsleerling 3 weken later gaat spelen, nl. op 17 en 18 februari 2012. Het stuk blijft hetzelfde, maar ook met de bezetting is wat geschoven. Johan Spaander gaar een van de mannelijke rollen op zich nemen. Kijk waar het stuk [Boeing Boeing](#) over gaat.

20 oktober

Vanmorgen een officieel schrijven van de gemeente Naarden gekregen, dat wij (het Naardens toneel) de Gele Loods per 1 december 2011 "ontruimd en schoon moeten opleveren". Alweer de volgende aantasting van ons culturele bestaan. Het wordt ons toch echt niet gemakkelijk gemaakt. ToVeNaar is daarom alvast begonnen om de achterzaal van de Hoed gereed te maken om de decorschotten en mogelijk wat kleine decoronderdelen op te slaan. Er zal heel veel weggegooid moeten worden, want een vloeroppervlak in de Gele Loods van ruim 400 m², tegen de ruimte in de Hoed van 32 m², is een behoorlijke aderlating!

14 oktober

Het begint er wel om te spannen hoor, de cast staat al helemaal in de startblokken en willen graag de Dinner Party aan jullie laten zien. Nog even geduld moeten ze hebben want het is pas op 28 en 29 oktober, over 14 dagen dus. Natuurlijk wil je erbij zijn, reserveer dan snel je kaartjes [klik hier](#). (Je kunt hier zien waar het stuk over gaat en tevens je kaartjes reserveren.

6 oktober

Hierbij het 2e zoekplaatje, zie de uitleg bij 1 oktober hieronder. Wat is dit, weet je het, klik op reactie hiernaast.



2 oktober

Het was vandaag sponsor loop voor [Unicef](#). Kinderen van de basisscholen uit het Gooi liepen rondjes Vesting, om geld te verdienen voor Unicef. Ruim €11.000 werd toegevoegd aan dit goede doel! Geweldig. ToVeNaar stelde de Hoed beschikbaar als start- en eindpunt.

1 oktober



Vandaag beginnen we met een zoekplaatje. Gedurende het jaar volgen nog meer van dit soort vragen.

Vraag 1 is: wat is dit. Klik hiernaast op reactie en zeg wat dit is.

Je kunt hiermee een vrijkaartje verdienen voor de uitvoeringen van onze uitvoeringen van de viering van ons 50 jarig bestaan.

29 september

Over precies 4 weken staan we alweer op de planken met "De Dinner Party" van Neil Simon. De afgelopen maanden is de cast (en nu nog uiteraard) druk in de weer om er weer iets moois van te maken. Ze hebben er erg veel lol in onderling. Kaarten bestellen kan ook al. [Klik hier](#) en in één muisklik ben je verzekerd van een plekje in Theater Klein Arsenaal (lees eerst de info en daarna klik je op kaarten)

26 september

Alle vaste klanten die altijd een bezoek van de Sint en zijn Pieten via ToVeNaar krijgen, hebben inmiddels een mailtje gekregen om zich weer in te schrijven. Het is nog niet eens oktober en de teller staat alweer op 20! Wil je ook zo'n bezoek rond 5 december [klik dan hier](#) en boek!

21 september

Alle 117 toneelstukken die ToVeNaar heeft gespeeld, vanaf de oprichting zijn nu gedocumenteerd en waar mogelijk voorzien van foto's of een stukje uit het programma boekje of van een poster. Er zijn zelfs een paar recensies bij uit de beginjaren. Niet alles is bewaard gebleven, maar er is gelukkig nog voldoende om een goed beeld te krijgen van wat we allemaal hebben gedaan de afgelopen (bijna) 50 jaar. Klik bovenaan op Archief en ga er maar even voor zitten.

17 september

Piet en Wieneke waren maar liefst 50 jaar getrouwd deze week. De voorzitter heeft hen vandaag een grote bos bloemen gebracht.



Zo zien ze er niet uit hoor, maar ja i.v.m. de privacy, weet je!

14 september

Er staat een leuk artikeltje over de afgelopen Monumentendag op [dichbij.nl](#). Ook ons toneel wordt daarin genoemd. [klik hier](#)

12 september

Gisteren was het de jaarlijkse Open Monumentendag in Naarden. Naast de vele activiteiten die er waren, bracht het Naardens toneel een speciaal voor deze dag

geschreven stuk. Aan de Nieuwe haven werd het opgevoerd. Hieronder een foto, alle foto's staan in het fotoalbum (alleen voor leden)



7 september

Eind van deze maand zullen de uitnodigingen de deur weer uit gaan, voor het boeken van een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Wilt u tot de gelukkigen behoren die een bezoekje krijgt, ga dan naar [activiteiten](#) en klik daarna op Sinterklaas.

6 september

Vanaf vandaag is het mogelijk om te reageren naar ToVeNaar via een invulformulier. Opmerkingen, vragen of juist complimenten zijn welkom. Klik hiernaast op "Reactie".

5 september

Nog even en dan staat onze Vesting weer bol van de activiteiten rond Open Monumentendag. Overmorgen varen de Historische schepen vanaf Muiden, waar ze geschud worden, door de Muidertrekvaart, naar Naarden en meren dan af in de Nieuwe Haven. Een mooi gezicht zal dat zijn. Zo rond 15.00 uur zal er gestart worden met de schepen doorlaten bij de sluis in Muiden.

2 september

In de Vestingkrant stond een leuk stukje over het stuk dat het Naardens toneel gaat brengen tijdens de Open Monumentendag op 11 september as. De foto is genomen tijdens de OMD in 2009. We zijn benieuwd wat het gaat worden, kom je ook kijken? [Klik voor het artikel.](#)

30 augustus

Vanavond hadden we een extra ledenvergadering, bijna alle leden waren er. Mede in verband met het vertrek van een drietal bestuursleden in november van dit

jaar, werd het tijd om ons eens te bezinnen of we als bestuur nog wel efficiënt kunnen functioneren en ook om de leden wellicht nog meer te betrekken bij wat er allemaal gebeurt in onze vereniging. Vanaf november bestaat ons bestuur nog maar uit 5 leden en zullen er een aantal taken worden gedelegeerd naar de leden. De leden kregen een lijst(je) met "vacatures" te zien, binnenkort zullen we weten of daarin kan worden voorzien.

Dan werd er uitvoerig stilgestaan bij ons 50 jarig bestaan in 2012. Een "denktank" heeft de afgelopen maanden vergaderd en deed daarvan vanavond verslag. De artistieke leider presenteerde een zeer ambitieus plan dat over het algemeen enthousiast werd ontvangen. Wel werden er wat kanttekeningen geplaatst en met wat vragen en suggesties gaat de denktank verder en zal daar later dit jaar op terugkomen. We zijn benieuwd, spannend hoor of het allemaal door kan gaan!

29 augustus

De vakanties naderen de einddatum. ToVeNaar kan al weer bijna op volledige sterkte. Morgen de ledenvergadering en dan op naar de uitvoeringen op 28 en 29 oktober. In september moeten de Sinterklaas klanten alweer worden uitgenodigd om zich in te schrijven. Over twee weken 10 en 11 september is er Open Monumentendag in Naarden. Naardens toneel is al erg druk om een speciaal hiervoor geschreven stuk in te studeren. Kortom we schudden de regen van de afgelopen maanden uit onze haren en gaan er weer lekker tegenaan bij ToVeNaar.

16 augustus

Vandaag waren de dakgoten van de Hoed aan de beurt. We kregen klachten dat men niet meer droog het gebouw in- of uit kon. Dat kwam omdat alle dakgoten helemaal vol zaten met prut. Daarom togen Hans en Daan vandaag met een lange ladder aan de slag om alle prut te verzamelen en af te voeren. Ruim 600 liter bladeren en stokjes en 3 uur werk. Maar het resultaat is er wel. Alle goten zijn leeg en de regenpijpen werken weer. Hierbij even een bewijs dat het echt is gedaan.



14 augustus

De repetities voor Open Monumentendag zijn begonnen. Een groep van ca. 15 mensen zijn bezig met een door Gert Jan Groothedde geschreven en ook door hem geregisseerd stuk. Wat het gaat worden weten we nog niet, maar naar wat we horen is het weer erg leuk om aan mee te doen.

8 augustus

We gaan maar door bij ToVeNaar. Ik moet zeggen dat de meeste leden met vakantie zijn, maar met wie er nog over zijn, wordt druk geoefend met de Dinner Party. Erg leuk om te doen, maar vooral ook dankbaar voor de tijd die we nu kunnen nemen om het spel nog meer uit te diepen.

29 juli

Er zijn wat foto's geplaatst van de repetities van "de Dinner Party" en ook over de verdere aankleding van de Hoed. Helaas alleen voor leden. [klik.](#)

21 juli



Komkommertijd bij ToVeNaar? Absoluut niet. De repetities van de Dinner Party zijn in volle gang, natuurlijk zijn er dan wel eens spelers die met vakantie zijn, maar men repeteert stug door. Er komen zelfs al verzoeken binnen voor Sinterklaas. Ook de voorbereidingen voor de Open Monumentendag in september zijn al begonnen. Dus bij ToVeNaar doen we niet aan komkommertijd

16 juli

De webmaster kwam nog een krant tegen die begin juni verslag maakte van onze opening van de Hoed. Omdat we graag in het nieuws komen, mag ik jullie dat verslag niet onthouden [klik.](#)

Deze week is de huur opgezegd door de Rijks Gebouwen Dienst, aan alle gebouwen die na de Gele Loods liggen dus, o.a. de Lage Flank, Bastion Oranje, Hartong Bouwbedrijf, Naardens Podium. De Vestingvisie krijgt nu echt vorm kennelijk. Wij blijven meedenken met hen.

15 juli

Vanmiddag was de crematie van de vader van Eldin, een van onze leden. In drukwekkend en mooi hoe men dat deed. Er werd afgesloten met een glas wijn en een hapje, want zo wilde hij het. ToVeNaar was er voor Eldin.

13 juli

Alleen de repetities voor "de Dinner Party" zijn nog bezig met de mensen die nog niet met vakantie zijn. Verder staan de verenigingsactiviteiten op een laag pitje. Gek genoeg is er volgende week alweer de eerste vergadering voor de Sinterklaas intocht in Bussum. Onze Sinterklaas zou het eens moeten weten.

De verenigingsruimte de Hoed, is nu wel zo'n beetje klaar. We gaan er nu over nadenken wat we met de rest van de ruimtes gaan doen.

Iets over onze Wil de Koning. Ze is weer thuis in haar eigen huisje en krukt op haar manier wat rond, ze is zo blij dat ze weer thuis is. Binnenkort schrijft ze haar relaas op en zal dit met ons delen. Ze is erg blij met de vele kaarten en blikken van medeleven met haar.

9 juli

Als je de datum hier beneden (30 mei) ziet betekent het dat de webmaster er maar liefst ruim een maand tussen uit was. Ja, nou ja, dat is zo ja maar mag hij. Gelukkig is hij er weer en neemt zijn taakjes weer langzaam op. Dat langzame komt van het land waar hij was, Italië. Daar maken de mensen zich niet zo druk hoor als bij ons. Elke middag is er van 1 tot 3 geen mens te bekennen en rust men even lekker uit, daar nodigt het weer ze daar ook wel voor uit, maar er wordt daar niks gedaan, er is geen winkel open, een camping kan je pas opgaan na 15.00 uur, men doet een dutje. Dat zouden we hier in Nederland ook eens moeten proberen, Siësta van 13.00-15.00 uur.

Nou ToVeNaar gaat er niet aan mee doen, want wij willen juist lekker actief zijn. De Tovenarsleerling is al druk bezig voor het februari stuk in 2012...met BOEING BOEING... Dat zou men in Italië niet eens kunnen verzinnen. En ook de de ouderen (of hoe noem je ze) zijn al aardig druk met, de Dinner party. We beginnen als vereniging langzaam weer te ontluiken. Alhoewel, er moet nog een grote groep leden richting de Costa's of de Fjorden of in de achtertuin. Allemaal veel plezier en kom weer veilig terug. Houd de website van ToVeNaar in de gaten, want daar vind je de laatste nieuwtjes over ToVeNaar uiteraard.

30 mei

Tijdens de Vestingstedendagen op 21 en 22 mei hl. is er ook een filmpje gemaakt door Niels. Hierbij kan je nog even genieten van "het mysterie van de kist".

[klik hier.](#)

29 mei

De kanonnen bulderden gisteren. Nadat we gezellig een fietstocht hadden door het Gooi, met aansluitend een vaartochtje door onze grachten, kwamen we uit voor ons nieuwe clubgebouw. En daar stond de Rijdende Artillerie uit Naarden om onze HOED "open te schieten". Het was een knallend effect en we hadden nog een gezellige BBQ met leden, vrienden en donateurs.



27 mei

Ook vandaag weer voorpagina nieuws in de [Gooi en Eembode](#). Men doet verslag wat er morgen gaat gebeuren en men waagt een kijkje in de toekomst.

26 mei

Vandaag in het nieuws en wel in de [Naarder Koerier](#) Het Nieuwsblad van Naarden. Hier tref je altijd het meest actuele nieuws aan over ons mooie stadje. Wij stonden op de voorpagina. Waarom? Nou omdat iedereen jaloers is dat wij een prachtige nieuwe clubruimte hebben gekregen en dat wij die zaterdag as. de 28e gaan openen met de gezellige dag van ToVeNaar. De Poorters van Naarden mogen in onze ruimte spullen inzamelen, maar dat willen ze niet. Zaterdag de 28e is er een fietstocht, leuk door het Gooi. Daarna een vaartochtje door onze grachten. Dan de opening van de Hoed en dan, ja dan, lekker BBQ - en en onze mooie nieuwe locatie bekijken en bewonderen. Natuurlijk is er nog een knaller, maar dat hoor je wel als je in Naarden woont.

22 mei

Gisteren en vandaag waren maar liefst 25 ToVeNaars actief in Loevestein tijdens de Vestingsteden dagen. Die waren op 21 en 22 mei 2011. Prachtig weer, een leuke locatie en een enorme hechte groep. Ze logeerden in een jeugdherberg, wat weer voor veel jeugd herinneringen zorgde. Zo'n 8 keer werd het speciaal geschreven stuk voor deze gelegenheid opgevoerd. Hugo de Groot was uiteraard de belangrijkste figuur. Hij wilde wel eens wat anders en ging door middel van zijn boekenkist (die een soort tijdmachine werd) sprongen maken in de tijd. Het ding werkte niet echt goed want hij kwam terecht bij Gandi, bij Kniertje, bij Rembrandt, bij Wilders en bij Jeanne d'Arc. Hoe het kan? ja dat kan alleen in een toneelspel.

De webmaster was erg verrast van het leuke stuk met de grappige vondsten, bij het oude verhaal.



18 mei

Vandaag gekeken bij de Tvenaarsleerling. Ze waren druk met het instuderen van de openingsact voor 28 mei as.

Ik hoorde dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld voor de 28e mei, dat is natuurlijk niet echt handig. De organisatie moet natuurlijk wel BBC vlees bestellen enzo. Het wordt zo leuk, gezellig fietsen door het Gooi, "moeilijke" opdrachten en een vaartochtje. Wat wil je nog meer. Dus meld je aan [klik hier](#).

16 mei

De webmaster was even een weekje uitwaaien aan het strand van Noordwijk, moet je ook eens doen, lekker langs het stand lopen, terrasje en zonnen.

Vandaag op bezoek geweest bij ons aller Wil de Koning. Ik geloofde niet wat ik zag, ze liep kordaat rond met haar krukken en ik kon haar bijna niet bijhouden. Op dat moment kreeg ze therapie. Ze loopt als een kieviet en het gaat erg goed met haar. Weliswaar gaat het allemaal met een soort hulpmiddeltje. Ze heeft een brees aan haar rechter onderbeen, maar de vooruitzichten zijn helemaal niet slecht. Ze wacht op een plaatsing in het Naarderheem om verder te genezen. Het is inmiddels vijf weken geleden dat Wil de onfortuinlijke val maakte bij de Hoed. Ze groet jullie allen en bedankt voor de vele bliken van aandacht die ze van jullie krijgt.

Over de Hoed. De bar staat echt helemaal bijna. Aan de rechterkant wordt druk geklust om er het infopunt van [het Fotofestival](#) van te maken.

Kortom we liggen op schema en zijn klaar voor de de gezelligedag van ToVeNaar op 28 mei as. Nog niet opgegeven? Dom dom dom, want dan kan je niet bij **het** evenement zijn dat ToVeNaar onderscheidt van andere verenigingen.

Oké, [klik hier](#) dan heb je misschien nog één kans dat je er toch bij mag zijn?

7 mei

De bar staat al bijna, de afwerking van onze ruimte is bijna klaar (de 24e mei doen we de laatste veeg ronde) en dan is **de Hoed** helemaal klaar en kunnen we er alles

in doen wat we willen. Het Foto Festival Naarden huurt onze ruimte traditie getrouw tot eind juni). Maar de repetities voor de Tovenaarsleerling gaan gewoon door. Wat een rijk bezit!

5 mei

Even onder ons!! Je hebt een uitnodiging gehad voor de gezellige dag van ToVeNaar op 28 mei as. Ja toch!. Het is dan wel erg fijn voor de organisatie als je je opgeeft voor die dag. Dan weten ze op hoeveel mensen ze moeten rekenen. Dus doe dat dan even dan is dat van je af. [Klik hier](#) om je alsnog op te geven. De dag is wordt weer als vanouds, iets gezelligs een puzzelrit of zo, de wereldbekende BBC en wellicht iets bijzonders omtrent onze nieuwe locatie de Hoed.

5 mei

Vandaag was het Bevrijdingsdag. Veel mensen waren vrij. De vlag hing vandaag volop in top bij de Hoed. Het is tenslotte een markant punt in ons Naarden. Je ziet op de foto hieronder dat de vitrinekast ook al hangt. Daarin gaan we mededelingen doen over ToVeNaar uiteraard. We maken er licht in zodat iedereen het kan zien.



27 april

Even het laatste nieuws over onze Wil de Koning. Ze ligt nog steeds in Tergooi. Vandaag kreeg ze een scan en die stelde vast dat haar linkerbeen niet verlamd is. Als het goed is komt het gevoel erin terug, maar dat zal met veel geduld en tijd gepaard gaan. Dus voor Wil aan de ene kant een opsteker, aan de andere kant nog een lange weg te gaan. Ze groet jullie vanuit een warm Tergooi ziekenhuis.

23 april

Vandaag, zaterdag opnieuw een klusdag in de Hoed. Zo'n 12 leden kwamen met emmers, dweilen en een goede zin naar de Hoed om de laatste klussen te klaren. Ramen werden gezeemd, lampen aangesloten, maar ook het gastel en de koelkasten werden onder handen genomen. Kortom een geslaagde dag. Natuurlijk

was er een hapje en een drankje. ToVeNaar liet zich van de zonnige kant zien. Als de bar helemaal af is kunnen we die ook inrichten en is de Hoed Compleet! Zo ziet de Hoed er nu uit.



22 april

Alweer een week verder. Veel geklust in de Hoed, morgen de laatste loodjes. De rest dingetjes en dan is de Hoed klaar en kunnen we tot begin 2014 daar vertoeven en als we dan nog niet naar gebouw X kunnen op het Vestingmuseum terrein, dan zien we wel weer. Het is echt een prachtige ruime en lichte ruimte waar we alle activiteiten die we doen maximaal kunnen uitbuiten.

Ons bestuur moet het met drie mensen minder doen. Zij stoppen ermee om persoonlijke redenen. We gaan proberen om hun taken onder te gaan brengen in commissies. Binnenkort komen we hier op terug.

Kijk zo nu en dan even bij [archief](#). De foto's tot en met het jaar 1979 kan je daar bekijken. Van de 117 stukken die we brachten zijn er nu 97 beschreven en van foto's voorzien.

15 april

Ons clubgebouw de Hoed wordt steeds completer. Volgende week hopen we de bar te kunnen plaatsen en de laatste klussen te klaren. Op 28 mei zullen we dan de opening houden. Die valt samen met de gezellige dag van ToVeNaar. Wat er dan allemaal op het programma staat? Wacht maar af en blijf het Nieuws volgen.

Eén van onze oud leden, Klaas Dekker is vandaag getrouwd met Roos. Het was een mooie dag voor hen.

14 april

Vandaag op bezoek geweest bij Wil de Koning in het ziekenhuis. Ik trof een montere Wil, maar wel met zorgen. Zij kan haar rechterbeen niet bewegen en heeft er geen gevoel in. Ze maakt zich daar uiteraard grote zorgen over. Verder is ze op haar manier druk bezig om via een soort loopgips aan het proberen om te lopen. Ze groet jullie allen!

10 april

Inmiddels werd bekend dat onze Wil haar heup had gebroken en dat ze vandaag is geopereerd en een nieuwe heup heeft gehad. We leven met haar mee.

9 april

Vandaag een start gemaakt om de Hoed (onze nieuwe clubruimte) te gaan inrichten. Er moest een wandje worden gesloopt en uiteraard diverse opgeslagen spulletjes worden overgebracht. Een 10-tal leden van ToVeNaar offerden hun vrije zaterdag daarvoor op. Keihard gewerkt en veel bereikt, nog een paar avondjes werken en we kunnen hier de eerst 100 jaar bivakkeren (of dit laatste ook zo is is in handen van de Rijks Gebouwen Dienst, onze huurbaas). Na afloop nog een drankje na deze intensieve dag. Wil de Koning was vandaag onze catering dame en voorzag ons van broodjes koffie en wat we maar vroegen. Wil haalde nog een laatste drankje en wat gebeurde er, ze struikelt over een loszittende klinker op het Dortmanplein en ... je gelooft het niet... Wil viel en kon niet meer op of neer, 112 gebeld en de ambulance kwam gillend aanstuiven en nam onze Wil mee richting Tergooi ziekenhuis.



8 april

De foto's van Nacht moeder staan in ons fotoalbum op Google (alleen als je mag inloggen). Voor een impressie ga je naar Archief en zoek je Nacht moeder. Het was een prachtige en aangrijpende productie.

7 april

We gaan dit weekend onze nieuwe clubruimte inrichten en de tijdelijke clubruimte verlaten. Eindelijk weer een eigen honk. We zullen de Hoed erg gezellig gaan maken en hopen dat jullie onze ruimte willen komen bewonderen. Dat kan tijdens de gezellige dag van ToVeNaar. Die is op 28 mei as. Zo tegen 17.00 uur kunnen belangstellenden onze Hoed komen bewonderen en dan is er een openings ceremonie. Je leest er tzt. alles over in deze nieuwsrubriek en in de Naarder Koerier uiteraard.

6 april

De decors zijn alweer afgebroken van "Nacht moeder". De cast is gelauwerd, de roes is over en we kijken terug op een emotionele en geweldige productie. We hadden niet gedacht dat er zoveel mensen zouden komen kijken en dat we zoveel complimenten zouden krijgen. Het mooiste compliment kwam van één van de oudste donateurs, die zei "wat ben ik blij dat ik nog steeds donateur mag zijn, jullie verrassen me nog elke keer", mooi toch! We gaan weer gewoon aan ons werk. Maar denken ook na over de volgende activiteiten. Dat zijn de Vestingstedendagen enzo. Kijk vooral bij agenda en dan blijf je goed op de hoogte. De foto's van Nacht Moeder, worden dinsdag 12 april op de website geplaatst.

31 maart

Morgen is het zover, dan kan je gaan kijken naar "Nacht, moeder." Aanvang morgen 1 april om 20.00 uur en zaterdag 2 april om 19.30 uur. In het stuk, geregisseerd door Hans Clemekowff doen maar twee spelers mee, Marjo van Loo en Silvia van Beusekom. We wensen hen toi, toi, toi toe! En heb je nog geen kaartjes besteld en je wil het toch gaan zien, [klik dan snel hier](#) en schuif aan.

29 maart

Vandaag kregen we officieel de sleutel van de Rijks Gebouwendienst overhandigd van onze tijdelijke clubruimte "de Hoed" (het voormalige VVV kantoor aan het Dortmanplein, zie de gegevens hiernaast). Het is een mooi en groot gebouw, hier kunnen we ons voorlopig wel vermaken denk ik. We gaan er een leuk barretje in plaatsen en nadenken hoe we het gaan indelen. Er zijn wat foto's gemaakt, de complete fotosessie in ons fotoalbum op Google en hieronder "*het moment*".



26 maart

Onze oud voorzitter, Carla Adelaar (Koopmanschap) heeft opgezegd als lid. Zij woont al enige jaren in Epe en kan met haar jonge gezin niet veel tijd meer vrijmaken voor ToVeNaar en ook de afstand Epe - Naarden speelt natuurlijk een rol. Jammer dat we haar verliezen, maar we zijn ook dankbaar voor haar inzet en toewijding voor onze vereniging. We gaan haar samen met Leo vast nog wel eens zien op een van onze uitvoeringen, want ze blijven gelukkig wel donateur van onze vereniging.

22 maart

Gisteravond hadden we de ledenvergadering, veel zaken besproken en geprobeerd om afspraken te maken. We hebben een goed lopende vereniging, maar de vele activiteiten moeten op wat meerdere schouders gaan rusten. Ook hier geldt "vele handen maken licht werk". Nog even en dan krijgen we de sleutel van de Hoed overhandigd (29 maart as.), we zijn erg benieuwd hoe het er uitziet van binnen en wat we er van kunnen maken.

18 maart

Over twee weken spelen we Nacht Moeder. Spannende tijden voor de twee actrices en de regisseur. We verheugen ons erop. Kaartjes moet je natuurlijk wel reserveren, ga naar Home en reserveer of [klik hier](#).

17 maart

De webmaster is zo nu en dan bezig om oude fotoalbums door te worstelen om foto's in te scannen en die te plaatsen bij archief. Ook moet er (als verdere gegevens ontbreken) gespit worden op internet waar zo'n stuk over ging en wie de schrijver was. Een hele klus maar wel erg leuk om te doen en naar hij hoopt ook leuk om daar zo nu en dan eens rond te neuzen. Van de 116 stukken die

ToVeNaar speelde, zijn er nu 69 voorzien van tekst en foto's. Ga naar Archief en kijk!

11 maart

De voorzitter van ToVeNaar is opa geworden van een kleindochter, zij heet Zendy en is gisteren geboren. We zijn daar natuurlijk erg blij mee.

5 maart

In heel Naarden stonden de borden al weken van te voren, dat er vandaag de Carnavalsoptocht zou zijn. En ja hoor precies om 13.49 uur startte de optocht aan de Amersfoortsestraatweg om een lange stoet te vormen. Allerlei thema's kwamen voorbij, van de G4 tot de clubruimte problematiek. Ook het Naardens toneel had zich de afgelopen periode weer bijzonder uitgesloofd. Hun thema was "Maak van ons carnaval geen rattenval".

Hierbij een eerste foto. (de rest van de foto's staan in ons fotoalbum).



3 maart

De Nieuwe Toverspreuk is uit. Ga snel naar Toverspreuk (links)

2 maart

Alle foto's staan nu weer gewoon bij elkaar tot 2002. Je kunt ze zelfs ook weer vergroten. Kijk maar bij archief.

Vandaag bericht gehad van de Rijks Gebouwendienst dat we op 29 maart as. de sleuteloverdracht hebben van ons nieuwe clubgebouw. Dan gaan we het leuk inrichten en hebben we weer een eigen honk, de Hoed genaamd, even wennen misschien, maar wel een toepasselijke naam toch.

25 februari

Op de oude website stonden al wat foto's van stukken die we in de vorige eeuw speelden. Het plan van de webmaster is om al die stukken ook in de nieuwe website te plaatsen, tevens worden er dan wat kleine wijzigingen aangepast in de knoppen. Blijf het nieuws volgen voor de ontwikkelingen. Hieronder een foto van het eerste stuk dat ToVeNaar speelde "Route Kopenhagen".



22 februari

Er zijn wat foto's back stage gemaakt tijdens de uitvoering van de Toveraarsleerling in het Elcker theater. Als je mag inloggen kan je daar alles zien en hieronder een voorproefje.



21 februari

En zo duikel je weer gewoon in de voorbereidingen voor de volgende uitvoeringen (die van 1 en 2 april). Ik zag al een decorontwerp langskomen en er worden zelfs al spulletjes bij de Kringloopwinkel gekocht die straks op het toneel dienst gaan doen. Veel toneelvrienden zijn er even tussenuit en staan op de lange latten, pas



maar op!

18 februari

En zo gebeurde het ook, nog een keer kijken naar: "One flew over de Cuckoo's nest". Uitvoering in het Elcker theater in Bussum. Wij als Naarders gaan optreden in Bussum, net als vloeken in de kerk? Nee hoor het was een warme deken, alles was perfect. De ruimte, de entourage, de zaal, de ontvangst. We konden onze decors in alle rust neerzetten. De jeugd heeft er weer een geweldige uitvoering van weten te maken. Toch nog aardig wat mensen die kwamen kijken, zo'n 70 personen. Een geweldige uitvoering en wederom lovende kritieken. Die jeugd van "Bussum" heeft de toekomst, fluisterde één van de bezoekers mij in? Nou ja dacht ik, vooruit ik zal je de illusie niet ontnemen. Dus een mooie afsluiting voor onze jeugd met dit stuk. Nu op naar de evaluatie en weer plannen maken voor een volgend seizoen.

16 februari

Komende vrijdag kan je nog één keer kijken naar "One flew over de Cuckoo's nest". Je moet dan wel naar het Elcker theater in Bussum. Wil je er heen. [Klik dan hier](#) om je kaartje te bestellen.

9 februari

De foto's van "One flew over de Cuckoo's nest" zijn klaar. Maarten Feenstra heeft er weer een prachtige rapportage van gemaakt. Binnenkort op deze website een korte weergave bij "over ons" producties. Voor leden, gewoon inloggen en kijken maar.

7 februari

Vrijdag de 4e en zaterdag de 5e februari speelde onze jeugd de sterren van de hemel. Twee volle zalen met enthousiaste kijkers die open doekjes gaven en die luid uiting gaven van hun waardering voor het spel. De Tovenaarsleerling heeft zichzelf overtroffen met "One flew over de Cuckoo's nest". Ik ben zelf bij alle bezoekers gaan vragen wat ze er van vonden en hun reactie was zeer lovend! Ik ben benieuwd naar de foto's.

3 februari

Vandaag inderdaad heel vroeg op. Het decor in de vrachtauto's. Veel vrijwilligers vrij vandaag om ons te helpen om de productie van dit weekend mogelijk te maken. Hard, hard en nog eens hard gewerkt. Het was klaar eind van deze middag. De Tovenaarsleerling kon de generale houden. Hoe het ging? Kom morgen of overmorgen kijken, je zult versteld staan. [Klik](#) voor kaarten.

31 januari

Alles staat klaar om opgebouwd te worden in theater Klein Arsenaal. We moeten nog even een paar daagjes wachten van oom Paul Fagel voordat we in zijn theater mogen. Maar dan gaan we los op donderdag 3 februari, 's morgens vroeg om 7 uur gaan we aan de slag.

Diverse mensen hebben noodgedwongen vrij moeten nemen van hun werk om deze klus te klaren. Zo jammer dat dit zo moet in ons oh zo gezellige leuke stadje Naarden.

Onze jeugd zal er niks van merken en jij als kijker ook niet. We gaan komend weekend lekker knallen met "One flew over de Cuckoo's nest". He, jij komt toch ook? [bestel hier je kaarten.](#)

28 januari

De laatste week van januari was echt een week van kennismaken met de burgemeester en wethouders van Naarden. Zijn dit de laatste stuiptrekkingen van het college van Naarden voordat we opgaan in een groter geheel? Of is dit omdat de gemeente Naarden vindt dat ze wat steken hebben laten vallen de laatste tijd met het "zoeken" voor ons naar een nieuw onderkomen? Misschien hebben ze medelijden met ons. Komt dit misschien door de aandacht die we kregen van de pers? De tijd zal het leren.

Vandaag werd ik als voorzitter van onze vereniging uitgenodigd door wethouder Marcel Ardiani. Hij is verantwoordelijk voor "wonen, welzijn en zorg". Daar valt cultuur onder. Het gesprek was bedoeld om met elkaar kennis te maken.

Uiteraard hebben we het gehad over onze huisvesting en de problematiek die we hebben met de beschikbaarheid van theater Klein Arsenaal (van Paul Fagel Restaurants)

Maar zeker ook over onze activiteiten die we doen voor de Naardense gemeenschap, de Open Monumentendagen, de Kerstoptocht en de vele andere activiteiten die we doen. Kortom de wethouder had erg veel belangstelling voor ons en dat is in hem te prijzen. In mijn lange loopbaan als bestuurslid van ToVeNaar is dit nog niet eerder voorgekomen! Ik ben hier vast wel weer veel te enthousiast over, maar Marcel Adriani heeft bij mij wel gescoord!

24 januari

Vandaag helemaal in mijn mooie pak, want ik was samen met Paul Vuijst uitgenodigd bij burgemeester Sylvester. Heel leuk, wij spraken haar aan op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden. Daarna nodigde zij ons uit om eens met elkaar kennis te maken en dat was vandaag.

Een leuke hartelijke vrouw die ons een kwartier liet wachten, aan het bellen was, steeds op de klok keek, telefoontjes wegdrokte en steeds zei dat we gewoon door konden praten. Maar niettemin vond ik het gezellig. Zij vroeg honderd uit en we konden ons zegje doen. Na een half uurtje vond ze het welletjes want ze moest de Antiekbeurs in de Grote Kerk openen. Ik kreeg tussendoor wel mee dat ze vond dat verenigingen veel meer samen moeten doen. Bijvoorbeeld ruimtes delen met elkaar en daar afspraken over maken. De gemeente krijgt steeds minder geld van het rijk, dus moet er behoorlijk worden gesneden in de gemeentelijke uitgaven, "er komt nog een kaasschaaf aan hoor!", kregen Paul en ik nog mee.

Ja denk ik dan dat zal wel, maar wij vragen helemaal niet om geld. Wij hadden een ruimte (de Utrechtsepoort) en die wordt ons afgenomen omdat de gemeente een plan heeft: de Vestingvisie. Dat plan houdt in dat wij moesten vertrekken uit de Utrechtsepoort. En dan vindt de gemeente dat wij dan zelf maar voor een oplossing moeten zorgen. Ik ben geen politicus, maar volgens mij klopt dit niet. Wij hebben niet gevraagd om de Vestingvisie, maar..... we stonden al op de gang helaas.

23 januari

Wederom problemen met Restaurant Fagel. We hebben vorig jaar een gebruik overeenkomst gesloten over het gebruik van theater Klein Arsenaal. We zijn overeengekomen dat de toneelverenigingen in Naarden de zaal kunnen gaan opbouwen op de woensdag voor de eerste speeldatum. In dit geval speelt ToVeNaar op 4 en 5 februari, dus opbouwen op woensdag 2 februari. Niet dus, restaurant Fagel spreekt doodleuk een diner af op woensdag de 2e, dus kunnen wij pas op donderdag 3 februari opbouwen! Hoe krijgen we dat voor elkaar, iedereen werkt overdag en 's avonds begint de generale om 19.00 uur?

18 januari

De posters hangen in de winkels en bij de bieb en de gemeente. Dus kom maar op. Je kunt nu boeken hoor voor de komende voorstellingen van de Tovenaarsleerling. Ze spelen op 4, 5 en 18 februari "One Flew Over The Cuckoo's Nest", dus kies een datum en [reserveer hier](#).

14 januari

Vandaag viel de [Gooi en Eembode](#) op de mat. Ook weer een prachtige rapportage over ons vertrek uit de Utrechtsepoort. De voorzitter schroefde het naamplaatje er niet af, maar het hulpje van de tovenaars. Dat mag echter de pret niet drukken. De Gooise media hebben zich werkelijk uitgesloofd om met ons mee te leven. Zo'n aandacht krijg je niet vaak, bedankt Gooi en Eemlander, Goois Nieuwsblad en Naarder Koerier, toppie!

13 januari

We doen het nieuws toch maar van nieuw naar oud. Dat wil zeggen het nieuwste nieuws lees je eerst en onder aan, nou ja dat begrijp je wel, toch?

13 januari

Vandaag een prachtig artikel in de Naarder Koerier. Ik wil je dat toch even laten zien. Hieruit blijkt dat men in onze regio enorm met ons meeleeft. [Klik hier](#)

Let op de zinsnede van de "directeur" van de gemeente Naarden Hetty Molenbrugge, (ik heb nog nooit met deze mevrouw gesproken). Ze zegt dat de herhuisvesting van de huurders **een zaak is van de verenigingen zelf**. Nou ja zeg!

De gemeente Naarden heeft een Visie ontwikkeld. (de Vesting Visie). Dan hoort er toch bij dat je een plan hebt om degene die uit die gebouwen moeten, herhuisvest of ben ik nou simpel? (ik ben de voorzitter van ToVeNaar, Daan Rolandus).
Reageer als je hier een mening over hebt. [Klik hier.](#)

12 januari

Een trieste aanblik onze UT zie foto, alleen de CV ketel nog eruit en dan is het uit.



Je hebt nog een goed artikel tegood in de [Gooi en Eemlander van 10 januari.](#) Positief geschreven en een mooie foto van Eldin Koren, die [het naambordje van de UT](#) schroefde met een "gleuvenstafje". En voor wie dat leuk vindt, hierbij de [Nieuwjaarstoespraak](#) van de voorzitter van ToVeNaar.

10 januari

Deze dag moeten we de Utrechtsepoort voorgoed verlaten. Alle spullen die we nog willen gebruiken moeten worden opgeslagen. Het meeste gaat naar de Gele Loods. In het Vestinggebouw is alles aanwezig en kunnen we zo in. We pakken daar de draad weer op.

8 januari

Een historisch moment. Het naambordje met Toneelvereniging ToVeNaar erop wordt door Casimodo van de deur geschroefd. Er werd hier en daar een traantje weggepinkt.

Hierna begon de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Gelukkig werd die goed bezocht. De voorzitter sprak de Nieuwjaarstoespraak uit en aan het eind daarvan kwamen de overige bestuurleden binnen met champagne. Het glas werd geheven en we toastten samen op het nieuwe jaar 2011.

1 januari

Het nieuwe jaar is begonnen. Zover ik weet heeft iedereen zijn of haar vingers nog. ToVeNaar wenst je een heel erg gelukkig Nieuwjaar. Maak er wat moois van

dit jaar en probeer één voornemen waar te maken (bijvoorbeeld ik wil wat meer vergevingsgezind zijn of ik kijk wat meer om naar een ander, nou ja verzin het zelf, het is maar een voorstel).